

Groepsreis naar Piemonte – Italia
Woensdag 4 november – Zondag 8 november 2026

Vier dagen genieten in Piemonte van de verrassend rijke
Cultuur en historie van Turijn en de gastronomische tongstrelende gerechten van Noord-Italië.

Dag 1 - Woensdag 4 november

09.40 uur: vertrek vanaf Schiphol KL1639 – WE ZIEN ELKAAR BIJ DE GATE.

11.20 uur: aankomst Turijn. Hier wacht een bus op ons, die ons naar het hotel in Turijn brengt. Het Hotel – Turin Palace Hotel**** – is zeer centraal gelegen en op loopafstand van het oude centrum. We starten met een heerlijke lunch bij Baratti in Milano, centrum Turijn. Je bent dan meteen in Italië.

Daarna heb je een paar uurtjes vrij. Er is genoeg te zien en te doen in het centrum van Turijn. Het Koninklijk Paleis, het Piazza San Carlo, de Lijkwade van Turijn, de Kerk van San Lorenzo etc. etc.



Om 19.00 uur lopen we gezamenlijk naar het restaurant, Il Circolo dei Leittori, letterlijk “de Cirkel van Schrijvers” of “genootschap van schrijvers”. Hier eet de Italiaan zelf, je komt er geen toerist tegen. Na afloop lopen we terug naar het hotel, het Turin Palace Hotel.



Dag 2 - donderdag 5 november

Na het ontbijt rijden we om 10.00 uur rijden we in zuidelijke richting naar het stadje Bra, waar we een van de best gesorteerde kaasboeren van deze streek gaan bezoeken, Giolitto Formaggi.



De rode stippen zijn de drie hotels -de groene stippen onze privé-ontvangsten en proeverijen, de blauwe stip is het Koninklijk kasteel, waar we zondag eindigen, vlak bij het vliegveld.

Om 11.30 uur arriveren we in Bra, bij deze vermaarde kaasboer.



We krijgen er tekst en uitleg, met name over het hele procedé dat verbonden is aan de productie van Parmegiano Reggiano. De lunch genieten daar we met een uitgebreide kaasproeverij en bijpassende wijnen. Natuurlijk onder begeleiding van de bevrogen kaas 'boer'. En 'vragen staat vrij', sterker nog dat wordt zeer gewaardeerd.

Na de kaasproeverij rijden we in zuidelijke richting naar Fossano, waar we inchecken in ons hotel, Palazzo Righini****. Even tijd voor een espresso of glas wijn op een van de gezellige terrasjes in deze stad voordat we om 16.30 uur naar Dogliani rijden.

Hier is het gerenommeerde wijnhuis Poderi Einaudi gevestigd.



Poderi Einaudi werd opgericht door Luigi Einaudi, econoom, journalist en na WO II de eerste president van Italië.

Sinds 1990 is het wijnbedrijf in handen van zijn achterkleinzoon Matteo Sardagna, die het bedrijf op zijn beurt weer van zijn moeder Paola heeft overgenomen. De stelregel bij de keuze van wijngaarden is bij Einaudi dat 'a great wine can only come from a great vineyard and great terroir'.



**PODERI
LUIGI EINAUDI**
CASA FONDATA
NEL 1897



UNESCO HILLS:
LANGHE,
MONFERRATO
AND ROERO



Hier wacht ons een ontvangst en rondleiding gevolgd door een aperitief op het terras met uitzicht op de wijngaarden en heerlijk diner dat geardeerd wordt met hun prachtige wijnen.

Omstreeks 21.30 uur rijden we terug naar Fossano, Palazzo Righini.
Afgesproken is dat de bar van het hotel wat later openblijft voor ons.



Dag 3 - vrijdag 6 november

Deze dag staat in het teken van twee gerenommeerde producenten van Barolo wijnen: **Marchesi di Barolo** in het dorp Barolo en **Cantina Marrone** in La Morra.

We beginnen de dag met een bezoek aan **Marchesi di Barolo**, een van de TOP-producenten van Barolo's, waar we om 10.30 uur verwacht worden, een klein uurtje rijden van ons hotel. Daar hebben we eerst een rondleiding door de kelders, gevolgd door een proeverij van enkele van hun Barolo's.



Daarna rijden we naar het gehucht La Morra, midden tussen de beste wijndorpen van deze streek, met Barolo als meest bekende naam. Hier gaat de les verder bij **Agricola Marrone** met een lunch van velerlei heerlijke kleine streekgerechten plus natuurlijk een mooie proeverij van passende wijnen.



Cantina Marrone heeft op de bovenste verdieping van hun cuverie en kelders een mooi restaurant gebouwd, vanwaaruit je een schitterend uitzicht hebt over de Barolo streek.

Na de lunch bezoeken we het Castello di **Grinzane Cavour**, waar we een korte 'guided tour' hebben geboekt.



Grinzane Castle werd waarschijnlijk gesticht in de 13e eeuw. De naam werd aangevuld met de toevoeging van Cavour ter ere van graaf Camillo Benso von Cavour. Cavour herstelde de constructie en verbeterde de wijnbouw in het gebied. In 1832 werd hij burgemeester van Grinzane, een functie die hij bekleedde tot 1849. Cavour stond ook bekend als de architect van de Italiaanse eenwording.

Omstreeks 18.00 uur arriveren we in Alba. Inchecken in **Hotel Calissano******, dat op loopafstand van het centrum ligt. Hier verblijven we twee nachten. Even tijd voor uzelf. Ook dit hotel heeft een gezellige bar.



Om 19.00 uur lopen we gezamenlijk naar het centrum om eerste indrukken op te doen van Alba, dat geheel in het teken van de Witte Truffel staat en lekker te gaan dineren in een restaurant niet ver van ons hotel.



Dag 4 – Zaterdag 7 november

Na het ontbijt vertrekken we naar Neive en Barbaresco – waar wijn, landschap en rust samenkomen, drie kwartier rijden ten oosten van Alba.

Verscholen tussen de glooiende wijngaarden van de Langhe ligt **Neive**, een van de mooiste dorpen van Italië en officieel erkend als “*Borghi più belli d’Italia*”. Dit charmante wijndorp ademt geschiedenis, verfijning en rust, en vormt een schitterend contrast met de uitgestrekte landschappen die het omringen. Het historische centrum van Neive heeft zijn middeleeuwse karakter vrijwel volledig behouden. Smalle, geplaveide straatjes leiden naar sfeervolle pleintjes, oude kerken en karakteristieke torens. Vanaf de hoger gelegen uitzichtpunten ontvouwen zich panoramische vergezichten over de wijnvelden van de Langhe, een landschap dat is opgenomen op de **UNESCO-werelderfgoedlijst**.



In Neive heeft u even tijd om van dit pittoreske stadje te genieten en een cappuccino te drinken.

Aansluitend rijden we naar het charmante wijndorp **Barbaresco**. Omringd door eindeloze wijngaarden en met uitzicht over de rivier de Tanaro ademt deze plek authenticiteit, rust en verfijning. Dit idyllische dorp is wereldwijd bekend om zijn gelijknamige **Barbaresco-wijn**, een elegante rode wijn van de Nebbiolo-druif die tot de absolute top van Italië behoort. Tijdens een bezoek aan een Barbaresco producent maakt u kennis met de bijzondere kwaliteit van Barbarescowijnen.

De lunch genieten we onderweg terug naar Alba in Ristorante Casa Nicolini, met prachtig uitzicht over de vallei.



De apothéose van de reis is natuurlijk het bezoek aan The White Truffle Festival in Alba. Daar nemen we vanmiddag ruim de tijd voor.

Elke herfst verwelkomt Alba de internationale fijnproever tijdens de wereldberoemde **Witte Truffel Fair**. In een sfeer van ingetogen luxe en eeuwenoude traditie staat hier één kostbaar ingrediënt centraal: de witte truffel, geroemd om zijn verfijnde aroma en exclusieve karakter. Delicate truffelgeuren vermengen zich met prestigieuze Piemonteese wijnen, terwijl chefs, kenners en levensgenieters samenkomen voor proeverijen, culinaire ervaringen en stijlvolle ontmoetingen.



Een bezoek aan het Witte Truffel Fair is een uitnodiging tot **smaak, elegantie en tijdloze Italiaanse klasse**. Wellicht dat je ook nog een witte truffel wilt kopen.



Om 19.00 uur lopen we gezamenlijk naar het ristorante Umberto voor het diner....mét natuurlijk een vleugje witte truffel. Een afzakkertje na afloop nemen we in het oude centrum, op de markt ...of aan de bar van het hotel.



Dag 5 – Zondag 22 november terug naar de luchthaven van Turijn voor de vlucht naar huis.

Na het ontbijt rijden we terug naar Turijn, een uurtje rijden vanaf Alba. We brengen een bezoek aan het Koninklijk Paleis, Veneria Reale, ten westen van de stad, niet ver van het vliegveld. Daar hebben we een korte rondleiding geregeld en aansluitend gebruiken we hier een eenvoudige lunch. Om 14.30 rijden we naar het vliegveld voor onze vlucht naar Amsterdam, 16.50-18.50.



Inbegrepen is:

- Lijnvlucht Amsterdam-Turijn-Amsterdam, econ.class.
- 1 overnachting, inclusief ontbijt; Turin Palace Hotel **** in Turijn
- 1 overnachting in Palazzo Righini incl. ontbijt in Fossano
- 2 overnachtingen in Hotel Calissano, Alba
- Alle privétransfers, entreegelden voor White Truffle Fair
- Alle lunches en diners inclusief mooie wijnen, water, koffie en thee
- Alle ontvangsten, visites, rondleidingen, proeverijen als in het programma verwoord
- Begeleiding door professionele gids in Turijn en Grinzane Cavour en de andere dagen door Gijs van Bilzen en Janine Rademakers

Prijskaartje bedraagt 2775,- per persoon – all-inclusive. Op basis van tweepersoonskamer. Alleengaanden kennen een toeslag van 450,- om de simpele reden dat zij eenzelfde kamer krijgen toebedeeld.

Kleine wijzigingen in het programma – wellicht volgorde van bezoeken – voorbehouden.