

Een dag Safari in een Private Game Resort...



Een verblijf in een Private Game Resort ziet er als volgt uit: u wordt gewekt rond een uur of vijf om een ochtendsafari – gamedrive genaamd – te gaan maken. De dieren zijn het meest actief in de vroege ochtend en de avondschemer, dus u zult op tijd moeten opstaan om veel te zien. Onder begeleiding van uw Ranger begeeft u zich vervolgens naar de centrale lodge, waar de jeeps klaar staan voor vertrek.

Na een kop koffie, thee en een scone begint uw safari. Trek vooral iets warmes aan en kleeft uzelf in 'laagjes' want vanaf het moment dat de zon opkomt wordt het met de minuut warmer. Draag sokken, een lange zomerbroek, een shirt met lange mouwen en geen felgekleurde kleding maar eerder kaki. Zorg ook dat u zich goed ingesmeerd heeft met een insectenwerend middel, waarin DEET is verwerkt.

Uw Ranger zorgt voor een tweede kop koffie of thee onderweg en natuurlijk is er altijd water in uw Rangerover. De scherpe blik van uw ranger en spoorzoeker in de jeep garanderen dat u geheel veel wild gaat zien. Tekst en uitleg van uw ranger maken deze eerste safari-ervaring compleet. Tegen acht uur keert u terug bij de lodges en geniet u van een heerlijk uitgebreid Engels ontbijt. You name it, het is er allemaal. Daarna heeft u een paar uurtje vrij.



Lekker met een boekje aan de rand van zwembad of met verrekijker in de aanslag op het terras van de centrale veranda. De lunch wordt geserveerd na het middaguur maar wordt voor de liefhebbers voorafgegaan door een zogenaamde 'bushwalk'. U gaat nu te voet het park in, vanzelfsprekend onder begeleiding van een gewapende Ranger, die u alles zal vertellen van flora en fauna ter plaatse. Heel interessant en adembenemend. Wellicht volgt u ook – op gepaste afstand – een kudde olifanten of giraffen. Buffels, leeuwen, nijlpaarden en neushoorns komen we liever niet tegen...



In de namiddag serveert men een High Tea met allerlei lekkers en daarna vangt uw schemersafari aan, rond een uur of vijf, half zes. Een lekker koud biertje, glaasje witte wijn of natuurlijk een gin and tonic wordt onderweg voor u ingeschonken, genietend van een fabuleus uitzicht op een mooie rustplaats die een tikje spanning ademt. Niet uitstappen of gaan staan in uw jeep zonder toestemming van uw ranger/driver/guide; dat moge duidelijk zijn.



Teruggekomen bij uw lodge – ondertussen is het donker geworden en afgekoeld dus neem ook nu een vest of jasje mee – heeft de kok een heerlijk diner bereid, dat geserveerd wordt op de boma – omheinde binnenplaats - van het Resort of misschien wel midden in de Bush.



Met het gebrul van een leeuw op afstand, wellicht het gebrom van een paar nijlpaarden of gehinnik van een troep zebra's op de achtergrond geniet u van lekkere salades, diverse visgerechten, een stukje parelhoen, koedoe, impala of misschien zelfs krokodillenvlees en daarna een welverdiende nachtrust. Geniet vooral ook even van de imposante sterrenhemel.

Misschien staat er wel een olifant voor uw lodge morgenvroeg bij het openslaan van de gordijnen. Oh ja, altijd even een Ranger vragen om mee te lopen naar uw lodge of centrale veranda.

